

Alsjeblieft

O, kom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Maar
wat zit er ook alweer in mijn schoentje?

Vind jij het ook zo leuk om sinterklaasliedjes te
zingen, maar ken je de sommige teksten niet zo goed?!

Maak dan dit Pietjes-liedjes-uitvouwboekje:
printen, knippen, plakken en vouwen. En zingen maar!

Veel plezier ermee,
Jenny Lindhout

jeetje.nl



MAAK JE EIGEN PIETJES-LIEDJES-UITVOUWBOEKJE



Dit heb je nodig

- printer
- printpapier
- snijmat
- liniaal
- papiermesje
- schaar
- hobbylijm

Zo doe je het

Stap 1 Print pagina 3 van dit document. Je kunt het zo vaak uitprinten als je wilt, dus nodig ook je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes uit om gezellig mee te doen.

Stap 2 Snijd de witte randjes weg met behulp van een papiermesje en een liniaal. Heb je geen papiermesje thuis? Dan kun je natuurlijk ook een schaar gebruiken.

Stap 3 Vouw het papier in het midden dubbel, zodat je aan beide kanten de huisjes tegen elkaar hebt zitten.

Stap 4 Plak de twee zijdes tegen elkaar en knip vervolgens de witte stukjes boven de daken uit.

Stap 5 Maak een zigzagvouw bij de stippellijnen zoals op de foto te zien is. Op deze manier kun je het boekje neerzetten.



Jouw Pietjes-liedjes-uitvouwboekje is nu klaar. Veel plezier ermee!

Tip: zet je boekje op de schoorsteen, zodat de pieten het meteen kunnen zien als je je schoen hebt gezet.



Kijk op www.facebook.com/JeeetjePasfotoboekjes en klik op 'vind ik leuk'. Zo blijf je altijd op de hoogte van alle acties en maak je kans op leuke prijzen.





Hoor de wind waait door de bomen
Hier in huis zelfs waait de wind.

Zou de goede Sint nog komen,
Nu hij 't weer zo lelijk vindt.
Nu hij 't weer zo lelijk vindt.

Ja, hij rijdt in donk're nachten
Op zijn paardje, oh zo snel.

Als hij wist hoe zeer wij wachten,
Ja gewis, dan kwam hij wel.
Ja gewis, dan kwam hij wel!



Zachtjes gaan de paardenvoetjes

Trippel trippel trippel trap

't Is het paard van Sinterklaasje

Stippe stappe stippe stap

En ik droom van Sinterklaas

En zijn zwarte Pieterbaas

En ik droom van Sinterklaas

En zijn zwarte Pieterbaas

Paardje kan de weg wel vinden

Trippel trippel trippel trap

In het held're maneschijnje

Stippe stappe stippe stap

Paardje is nog lang niet moe

Maar ik moet naar bedje toe

Paardje is nog lang niet moe

Maar ik moet naar bedje toe



Hoor, wie klopt daar kinderen

Hoor, wie klopt daar kind'ren,

Hoor, wie tikt daar zachtjes tegen 't raam?

't Is een vreemd'ling zeker,

Die verdwaald is zeker,

Ik zal hem gauw eens vragen naar zijn naam.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,

Breng ons vanavond een bezoek,

En strooi dan wat lekkers

In de één of andere hoek.



O, kom er eens kijken

wat ik in mijn schoentje vind,

Alles gekregen van die beste Sint.

Een pop met vlechtjes in het haar,

Een snoezig jurkje kant en klaar,

Twée kaatsballen in een net,

Een letter van banket

O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind,

Alles gekregen van die beste Sint.

Een bromtol met een zweep er bij,

Een doos met blokken, ook voor mij!

En schaatzen en een nieuwe pet,

Een letter van banket

O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind,

Alles gekregen van die beste Sint.

pastorboekjes van jeeefje.nl



Dit boekje is een speciale uitgave van Jeeefje.nl. Dat is de webshop met lieve cadeautjes voor iedereen die speciaal voor je is: voor je moeder, je beste vriendin, je buurvrouw, je kind, je zus of je oma. De cadeautjes passen in de brievenbus, dus Jeeefje kan voor een lieve verrassing zorgen: een kus via de brievenbus.

Pietjes liedjes
5 sinterklaasliedjes op een rij

Zie de maan schijnt door de bomen
Makkers staakt uw wild geraas.
't Heerlijk avondje is gekomen
't avondje van Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
O wat pret zal 't zijn te spelen
Met die bonte hartekijn
Eerlijk zullen we alles delen
suikergoed en marsepein

